



Nieuwsbrief #5 | winter 2023

Actueel: Israël in nood

Zaterdag 7 oktober heeft de terreurbeweging Hamas vanuit de Gazastrook een afschuwelijk wrede terroristische aanval op Israël gepleegd en is zo in oorlog gekomen. Duizenden raketten zijn op Israël afgevuurd, terroristen zijn Israël binnengedrongen en hebben honderden Israëliërs op gruwelijke wijze gedood. Velen zijn gewond geraakt. Ook zijn er meer dan tweehonderd Israëliërs door Hamas gevangengenomen en gegijzeld. Inmiddels zijn enkele tientallen Israëlische gegijzelden en Palestijnse gevangenen vrijgelaten tijdens de wapenstilstand, maar de strijd gaat (weer) door.

Allereerst vragen we om uw gebed voor Israël en allen die geconfronteerd worden met de verschrikkingen van deze oorlog. Ook voor de burgers die in de Gazastrook wonen, waaronder ook christenen zijn. Maar ook dat deze nood het volk van Israël mag uitdrijven tot de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Dat ze in de weg van verootmoediging en bekering hun vertrouwen mogen stellen op de Heere. Boven alles dat ze de Heere Jezus Christus mogen leren kennen als hun Zaligmaker. En dat we in ons gebed ook de Arabische volkeren betrekken, opdat er vrede mag komen in een gezamenlijk dienen van de Heere. Dat er ook daar een ware adventsperiode mag zijn of aanbreken zodat er een uitzien en verlangen is naar de komst van de Zaligmaker in hun en onze harten!

Het Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden heeft besloten een noodhulpactie te starten voor Israël. Graag vragen wij uw steun hiervoor. De noodhulpactie richt zich zowel op steun in Israël zelf, met bijzondere aandacht voor messiasbelijdende Joden, en daarnaast ook steun aan de kleine groep christenen in de Gazastrook. De christelijke gemeenschap in Gaza bestaat uit circa 1.000 personen. Het overgrote merendeel van deze christenen verblijft, samen met enkele moslims, in twee kerken in Gaza. We hebben kunnen helpen om hen te voorzien van matrassen, dekens en kleding. In een bijzondere weg mochten de mensen in deze schuilkerken voldoende voedsel tot hun beschikking hebben. De Heere draagt nog zorg over deze ontheemden!



Christenen in Noord-Korea

In Zuid-Korea wonen veel gevluchte Noord-Koreanen. Sommigen van hen zijn als christen hun thuisland ontvlucht, anderen zijn in Zuid-Korea christen geworden. Een deel van deze christenen weet zich geroepen om hun landgenoten binnen en buiten hun thuisland te bereiken met Gods Woord. Dit willen ze doen vanuit de overtuiging dat niets anders dan alleen de boodschap van het Evangelie Noord-Korea kan veranderen. Aan een klein aantal van hen wordt een tweejarig lesprogramma aangeboden waarin zij worden opgeleid om als evangelist het veld in te gaan onder de Noord-Koreanen. Daarnaast schrijven de studenten brieven aan Noord-Koreaanse vluchtelingen die in Zuid-Korea gevangen zitten. Via deze brieven hopen ze hen te bemoedigen.



Via partnerorganisaties is er soms contact met ondergrondse christenen in Noord-Korea. Een partnerorganisatie schreef: "Zoals gewoonlijk is het veel voorkomende verzoek van nieuwe christenen waarmee wij ons verbinden of we hen Bijbels willen toesturen. Uiteraard geven wij die graag en dit doen wij op verschillende manieren. We blijven onder de indruk van de enorme vraag naar Bijbels die we telkens ontvangen, zeker omdat het wordt gevraagd vanuit een vijandige omgeving. Wanneer deze christenen worden gesnapt met een Bijbel, kan dit een gevangenisstraf of zelfs de dood betekenen. Nog meer onder de indruk waren we vanwege het feit dat deze groep christenen de Bijbel woord voor woord citeerden. Nog vóór we hen Bijbels konden geven."

Wederopbouw na aardbeving Syrië



Op 6 februari 2023 schudt in Turkije en Syrië de aarde letterlijk op haar grondvesten. Twee hevige aardbevingen kort na elkaar richten grote schade aan en kosten velen het leven. Het is de ergste beving in de regio sinds 1939. Wanneer de stofwolken opgetrokken zijn en de nieuwszenders hun aandacht weer naar elders verplaatsen, blijven de overlevenden geruïneerd tussen de puinhopen achter. Dat is de tragiek van de aardbeving: in enkele verwoestende ogenblikken stort een wereld in, het herstel duurt jaren.

Kort nadat een ramp zich voltrekt is verlichting van de grootste noden cruciaal. Noodhulp bestaat onder meer uit het voorzien in tijdelijke oplossingen voor de dringende behoefte aan medische hulp, voedsel, water en opvang. Vervolgens wordt gewerkt aan herstel van de voorzieningen in het getroffen gebied – de wederopbouw. Dit biedt mogelijkheden om meteen te werken aan duurzame opbouw: niet alleen de faciliteiten herstellen, maar ook inzetten op goed onderhoud en beheer. Zo wordt een duurzame water- en voedselvoorziening gerealiseerd.

Om tot duurzame voorzieningen te komen wordt door onze partner ingezet op zes activiteiten. Deze dragen stuk voor stuk bij aan het herstel van water- en voedselvoorziening.

1. Repareren een belangrijke waterpijplijn bij Maskanah
2. Herstelen irrigatiekanalen en maken deze schoon
3. Werken aan veiligheid en financiële weerbaarheid
4. Voorzien in materialen en training voor duurzaam watermanagement en landontwikkeling
5. Trainen boeren in hulpbehoevende gemeenschappen en vluchtelingendorpen
6. Financiële ondersteuning geven aan 560 huishoudens uit de boerengemeenschap van Aleppo



Eerste landelijke zendingsmiddag

Tijdens de drukbezochte zendingsmiddag in Barneveld op 25 november 2023 memoreerde Ds. M. Krijgsmann dat de Heere doorgaat met z'n kerkvergaderend werk zolang de zon en de maan er zullen zijn. Omdat de Heere zijn kerk liefgehad heeft met een eeuwige liefde wordt de kerk toegebracht.

De middag was georganiseerd door het Deputaatschap Zending en Evangelisatie (DZE) samen met ons deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden (HBN). Tijdens de middag hoorden we getuigenverslagen van verschillende zendings(mede-)werkers die op de velden in Zuid-Afrika en Azië werkzaam zijn (geweest).

Er zijn deuren geopend voor het Woord Daar komt soms veel tegenop. Maar er klonken ook bemoedigende woorden omdat het de Heere is die krachten geeft en bovendien getuigenis geeft aan Zijn eigen werk.



Job Bolier gaf aan dat de Zuid Afrikaanse samenleving 'kapot' is. Een Afrikaanse man stelde hem de vraag waarom mensen die het Woord gehoord hebben toch zo zondig kunnen leven. Waarom werken we in Zuid-Afrika vroeg Bolier zich af? Is het bij ons net als bij Paulus die zijn zondes Schuld had leren kennen en er nu een nieuwe schuld bij kreeg; het brengen van het Evangelie onder de heidenen? Een jong weesmeisje van 14 jaar appte Bolier: *"Heere, ik hield zoveel van mijn moeder. Waarom voelde ik geen pijn omdat ik u verloren ben? Heere, ik wil u in mijn hart. Ik doe zonden dag en nacht. Pastor Job; u reisde van ver om ons het goede Nieuws te vertellen."* Temidden van schrijnend lijden en veel zondige gebrokenheid mag de boodschap van genade klinken. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Een spreker memoreerde de schrijnende omstandigheden van de Noord Koreaanse christenen. Tijdens de bloei van de Noord Koreaanse kerk zo'n honderd jaar geleden kerk heeft de Heere zo rijk gewerkt dat de hoofdstad Pyongyang wel het Jeruzalem van het Oosten werd genoemd. Het was het kloppende hart van de zending in Azië. Snel daarna brak de vervolging uit die tot op de dag van vandaag voortduurt en tot de ergste ter wereld behoort. Het bezit van een Bijbel kan opsluiting in een concentratiekamp tot gevolg hebben met de hele familie. De spreker noemde het voorbeeld van mijnheer Bae, iemand met christelijke ouders die gevangen werd gezet. Hij moest zeventien uur per dag roerloos zitten in kleermakerszit. Bij de geringste beweging volgde sadistische mishandeling door bewakers. De Heere gebruikte juist deze tijd om hem te overtuigen van zonden. Vanuit het deputaatschap wordt er stoffelijke hulp gegeven via diverse kanalen en organisaties. Dit geldt ook voor geestelijke steun in de vorm van Bijbels en boeken als De christenreis. Maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse geloofsbelijdenis die in een tijd van vervolging opgesteld is. Is ook ons gebed: *"Laat het gekerm der gevangenen voor Uw aanschijn komen"*? (Psalm 79: 11a)

Een zendingswerker die in Oost-Azië heeft gearbeid memoreerde dat vele zendelingen in het land gearbeid hebben. In zichzelf waren ze allen onbekwaam maar ze zijn bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. Het is de urgente opdracht van de kerk om het Evangelie te verspreiden onder alle volken. Miljoenen mensen gaan verloren zonder dat ze van het Woord gehoord hebben. Voelen we de noodzaak van zending en evangelisatie? Ook in ons eigen land? De zendingswerker constateerde dat er veelal voorwerpelijck en opbouwend geprekk werd in de Chinese kerken. Hij mocht er getuige van zijn dat kerkgangers door de reformatorische leer ontdekt werden aan hun zondaarsbestaan en de Heere nodig kregen. Er ontstond een honger naar het Woord. Sommigen reisden meer dan zestig uur om een toerustingsbijeenkomst bij te wonen. Sommigen leerden ook spreken over en roemen in Hem die de Schoonste van alle mensenkinderen is. Zo kwamen ook voorgangers tot bekering en werd hun prediking radicaal anders. Vanwege de indringende vraag vanuit enkele gemeenten om te komen tot een geordend kerkelijck leven in overeenstemming met de gereformeerde leer en de Dordtse Kerkorde heeft het deputaatschap Zending en Evangelisatie besloten hier structureel ondersteuning te bieden.



Ds. J. Roos sluit de eerste zendingsmiddag af met het lezen van Openbaringen 5: 6-14. Hij gaf aan ontroerd te zijn door de eenvoudige en zuivere getuigenissen die gedeeld zijn. Het is de Heere die overal ter wereld zijn kerk heeft en mannen zend om de zuivere leer van wet en Evangelie uit te dragen. Daar komt alles tegenop, ook ons eigen bestaan. Ook de oude grijze en verbannen Johannes op Patmos hoorde en zag iets ontroerends. Hij hoorde een nieuw lied, het lied van de verheerlijkte kerk hierboven: *"Want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie"* (Openbaring 5:9b). Ds. Roos noemt het bijzonder wat de Heere ons kerkelijk leven schenkt in het zendings- en evangelisatiewerk. Deze middag is gebleken dat de Heere doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk. Als we op aarde al iets van de hemelklokken mogen horen die dit nieuwe lied aankondigen, staat de hemelpoort als het ware even open. Al het andere doet dan even niet mee. Dan is het:

*'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.*
Psalm 73:12



Projecten in Oekraïne



De oorlog in Oekraïne heeft inmiddels veel slachtoffers gemaakt en blijft grote zorgen veroorzaken in het land zelf en omliggende landen. Direct na het uitbreken van de oorlog hebben we met diverse partners direct een klein noodhulpcluster gevormd om hulp te kunnen bieden.

De nood blijft onverminderd hoog. Ook in de komende tijd willen we daarom onze werkzaamheden voortzetten. De uitvoering loopt via verschillende lokale partners (kerken en kleine organisatie) in Oekraïne en enkele Nederlandse stichtingen uit onze achterban. Zo hebben we onder andere contact met vier Oekraïense kerkelijke gemeenten die een noodcentrum zijn opgestart. Hier

kunnen vluchtelingen uit de frontgebieden kleding krijgen, wassen, voedsel ontvangen, enzovoorts. Vanuit deze gemeenten wordt ook hulp geboden in de frontgebieden zelf. Naast de hulp in eerste levensbehoeften worden ook bijbels en reformatorische lectuur uitgedeeld en is er pastorale zorg.



Giften welkom!

Help uw medemens en steun een van onze projecten! Giften zijn van harte welkom. Maak uw bijdrage over op ons rekeningnummer: **NL53 INGB 0657 3601 12** t.n.v. Dep. Bijz. Noden GGin te Opheusden (BIC: INGNL2A). Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting. **Doneer!**

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een bijlage bij *De Wachter Sions*.

